

6 april 2021

Beste vriend veteraan, beste families van veteranen,
Beste militairen, beste families van militairen,

België, Europa en de wereld worden al meer dan een jaar getroffen door de COVID-19-pandemie. Vorig jaar schreef ik op dezelfde datum:

Dit jaar (2020) dwingt COVID-19 ons, en terecht, om ingesloten te blijven. Toch laten we deze dag niet voorbijgaan zonder een gebaar. Waarom zouden we onze gevels niet bevlagen met de Belgische vlag?

Op 6 april 2021 weten we opnieuw dat het niet mogelijk zal zijn om in het openbaar de nagedachtenis te eren van de Belgische militairen die sinds 1945 zijn omgekomen tijdens militaire operaties in het buitenland. Ons Land heeft in 2020 twee dodelijke golven van COVID meegemaakt en in dit eerste semester van 2021 vechten we allen samen om een derde golf te voorkomen. Door de maatregelen te respecteren, die door de overheid zijn afgekondigd op advies van experts, weten we dat we het coronavirus dit jaar zullen kunnen verslaan, dankzij ook de test-, opsporings- en vooral de vaccinatiecampagne, die is gestart is.

Morgen, op 7 april om 11.00 uur, legt de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning de kroon van de Koning voor het graf van de Onbekende Soldaat. Hij zal dan de Vlam weer aanwakkeren bij het Zerk. Zoals gebruikelijk worden de namen van 252 Belgische militairen gesneuveld in dienst van de vrede sedert 1945 plechtig voorgelezen. De ceremonie zal discreet lijken maar zal vol betekenis zijn.

Ten eerste is het belangrijk om onze *medemakers* niet te vergeten die, te land, ter zee en in de lucht, het beste van zichzelf hebben gegeven opdat we vrij en in vrede zouden leven. Ze werden ingezet in het buitenland, met een nationaal mandaat of van de Verenigde Naties, de NAVO of de Europese Unie, om onze bevolking of deze van bevriende naties te beschermen.

Terwijl de overledenen regelmatig worden geëerd om ze te gedenken en hun nabestaanden te steunen, kan de herdenkingsplechtigheid voor het Graf van de Onbekende Soldaat ook een andere betekenis hebben. Het offer van deze Belgische soldaten, allen persoonlijk genoemd op 7 april, herinnert ons eraan dat de strijdkrachten een uniek instrument zijn om de veiligheid en de verdediging van het Land te verzekeren. De militairen ontraden een potentiële tegenstander ervan om ons aan te vallen en gaan over ten actie indien nodig.

In deze moeilijke tijden en onzekerheden voor ons allemaal, tegenover zij die alle hens aan dek zijn en tegen de COVID strijden, tegenover de mooie hulpacties om de slachtoffers van de pandemie te hulp te komen, is het goed om te herhalen dat de Natie op haar strijdkrachten kan rekenen. Ze worden opgeroepen om de opdrachten uit te voeren, opgedragen door de democratische overheden, en dit zowel buiten als binnen het Land. Ze sputteren niet, ze twijfelen niet aan orders, ze zijn flexibel en treden doortastend op.

De vrouwen en mannen in uniform, de medesoldaten van de overleden militairen, de veteranen, de gepensioneerde en actieve militairen staan altijd klaar om hun afgelegde eed te eren. Ze hebben heel wat voor te leggen, hun beschikbaarheid, hun disciplinegeest, hun organisatie en hun vermogen om de waarden van onze samenlevingen en de vrijheid te verdedigen, en dit tot aan het ultieme offer.

Al bijna honderd jaar hebben we respectvol onze oud-strijders van de 2 Wereldoorlogen geëerd, opdat België zou leven. Nu we voor diezelfde Onbekende Soldaat de namen van onze helden sedert 1945 horen, herinneren we vandaag de Belgen eraan dat hun militairen klaar staan voor de diensten die het Land hen vraagt. Deze militairen en hun families verdienen onze dank.

Voor de leden van de raad van bestuur van SERVIO vzw

Jacques ROSIERS, Ir
Divisie admiraal b.d.
Ere-Vleugeladjutant van de Koning
Voorzitter van SERVIO vzw